

Business and Social Sciences	E 2022
Juridisk kandidateksamen	Ordning:
Del/delprøve/fase: Bacheloruddannelsen, 2. år	
Fag: Strafferet/Straffepoces	
Opgavetype: Skriftlig opgave	
Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 5	
Eksamensdag: torsdag den 5. januar 2023 kl. 14.00 – 19.00	
Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle	
Materiale der udleveres til eksaminanden: Intet ud over opgaveteksten	
Karakteropslag senest torsdag den 2. februar 2023 kl. 12.00 Opgavegennemgang den. 6. januar 2023 kl. 10-12 i Per Kirkeby aud. (1250/304)	

Sidste tango i Paris

Katrine Kynd på 19 år var blevet ansat som bogholderiassistent i eksportfirmaet Expo A/S, der eksporterede maskinkomponenter til fortrinsvis europæiske lande. Katrines nærmeste chef var bogholderen frk. Suur, der refererede direkte til Harry Vinsteen, som var direktør og eneaktionær i firmaet. En fredag i december bad Vinsteen Katrine om at blive efter normal arbejdstids ophør, så de sammen på hans kontor kunne foretage det halvårslige rutinetjek af bogholderiet. De var knap kommet ind på kontoret, før Vinsteen begyndte at befamle Katrine, alt imens han sagde, at han havde lagt mærke til, at de havde et godt øje til hinanden, og de nu bare burde give efter for deres lyster. Katrine fik et chok og forsøgte at vriste sig fri, men Vinsteen fastholdt hende bagfra i et stramt greb med den ene arm samtidig med, at han med den anden begyndte at knappe hendes bukser op. Katrine fik imidlertid snoet sig rundt og gav ham et knæ i skridtet. Med et brøl af smerte krøllede Vinsteen sig forover. Katrine tog nu et porcelænsaskebæger fra bordet, som hun slog ham hårdt med oven i hovedet. Vinsteen faldt bevidstløs til gulvet, mens det blødte kraftigt fra hans hoved. Frk. Suur havde i smug set hele oprinnet og gik nu frem mod Katrine, mens hun sagde: ”Hvad har du dog gjort mod direktøren?”. Katrine prøvede desperat at forklare sig, og til hendes lettelse sagde frk. Suur, at hun godt vidste, Vinsteen var en ”gammel gris”, og at Katrine bare skulle gå hjem og sunde sig, imens ville frk. Suur sørge for at ringe efter en ambulance.

Det gjorde frk. Suur imidlertid ikke. Hun var stadig bitter på Vinsteen over, at han havde droppet hende, efter hun i en årrække havde været hans elskerinde. Men i takt med at hun var blevet ældre, var Vinsteens interesse i hende gradvist aftaget. Han havde ellers 7 år i træk inviteret hende på en årlig forlænget weekend rundt i Europas storbyer, hvor de havde indlogeret sig på de dyreste hoteller og spist middage udelukkende på Michelin-restauranter. Efter det første år havde hun efterfølgende som bogholder opdaget, at Vinsteen lod firmakontoen betale hele gildet. En tur kunne let løbe op i 70-80.000 kr., og hvert år var det firmakontoen, der betalte. For lidt over 5 år siden havde de været i London, mens deres sidste weekendtur havde været for 4 år siden i Paris, hvor de en aften var ude at danse tango. Vinsteen havde her fattet interesse for en yngre kvinde og fuldstændigt ignoreret frk. Suur. Da Vinsteen og frk. Suur senere på aftenen var hjemvendt til deres hotel, havde hun i arrigskab kastet et glas efter ham. Vinsteen nåede dog at dukke sig, og glasset splintredes på væggen lige bag hans hoved. Han var derefter resolut gået hen og havde givet frk. Suur en syngende

lussing for derefter at skubbe hende ud på toilettet. Der havde han ladet hende sidde i et par timer, indtil hun var faldet ned igen. Siden dengang havde de ikke længere været intime eller på ture sammen. Deres forhold havde i de sidste 4 år udelukkende været af professionel karakter. Frk. Suur mente derfor, at skæbnen langt om længe havde indhentet Vinsteen, og at han nu fik som fortjent. Samtidig trængte hun til at blive forkælet lidt for at have udholdt ham som chef. Hun havde kendskab til koderne til Vinsteens telefon og pc, da hun fra tid til anden hjalp den ikke it-kyndige Vinsteen med at betale hans regninger. Hun sendte fra Vinsteens Outlook en mail til sig selv med besked om, at hun grundet en ekstraordinær indsats i årets løb var blevet tildelt en julebonus på 20.000 kr. Med Vinsteens MitId loggede hun sig derefter ind i hans netbank og overførte 20.000 kr. til sin egen konto. I tekstfeltet anførte hun ”julebonus”. Derefter forlod hun kontoret med Vinsteen liggende livløs på gulvet.

Mandag morgen fandt rengøringspersonalet Vinsteen. Han var afgået ved døden. Den retsmedicinske erklæring fastslog dødsårsagen til stump vold mod kraniet med efterfølgende forblødning. Dødstidspunktet blev fastslået til omkring kl. 03.00 natten til lørdag.

Gør rede for de impliceredes eventuelle strafansvar efter straffeloven, herunder Vinsteens uanset han afgår ved døden.

All in

Anders, der tidligere havde haft stort succes med handel af kryptovaluta, var kommet i økonomiske vanskeligheder, idet kursen pludseligt var faldet drastisk. Dette havde medført, at han meget mod sin vilje havde været nødt til at tage et job i den lokale hjemmepleje, hvor han skulle køre rundt i ”tudegrimme kommunebiler”. Anders’ nye kolleger havde dog inviteret ham med til den ugentlige pokeraften, hvilket han så som en glimrende mulighed for at komme økonomisk på fode igen.

Anders besluttede sig for at tage sin egen bil til pokeraftenen, da han havde lovet at samle sin nye kollega, Jens, op på vejen. Efter at Anders havde samlet Jens op, blev han pludselig opmærksom på, at han blev nødt til at tanke bilen, da der næsten ikke var mere benzin på, hvorfor de kørte hen til den nærmeste tankstation. Da Anders stod ved benzinstanderen, opdagede han, at han havde glemt sit betalingskort hjemme, men han kom i tanke om, at han havde kommunens benzinkort, han brugte på sit arbejde, liggende i handskerummet. Han bad derfor Jens, der sad på passagersædet, om at finde det til ham, hvilket Jens gjorde. Anders brugte derefter benzinkortet til at tanke 30 liter benzin på bilen, hvorefter de kørte hjem til Silas, der lagde hus til pokeraftenen.

Inden de gik indenfor, fortalte Anders Jens, at han havde en ”idiotsikker plan, der nok skulle snuppe de andres sparepenge”. Anders havde ikke heldet med sig og besluttede sig derfor sidst på aftenen til at gøre brug af sin plan. Anders tirrede derfor Silas, der hele aftenen havde haft heldet med sig, og fik ham til at gå *all in* og satse 20.000 kr. Lige inden de skulle vise deres kort, undskyldte Anders sig dog pludseligt og gik ud på badeværelset med sine kort, hvor han med en tusch ændrede kuløren på sit ene kort fra klør til spar. Silas syntes, at Anders var noget længe om det ude på badeværelset, hvorfor han rejste sig for at se til ham. Jens kom nu i tanke om Anders’ bemærkning om den ”idiotsikre plan” og skyndte sig at sige, at Anders’ mave sikkert ikke kunne holde til de mange øl, som han havde fået i løbet af aftenen. Silas satte sig herefter ned igen. Da Anders kom tilbage, viste han hoverende sine kort, der nu trumfede Silas’. Silas blev så ophidset over at se Anders’ kort, at hans straks greb Jens’ telefon, der lå på bordet, og kastede den i hovedet på Anders og råbte, at han var træt af svineheldige ”smart i en fart”-typer som Anders. Anders og Jens blev noget overraskede over Silas’ hidsige temperament og skyndte sig at tage poker-gevinsten og telefonen, hvorefter de i hast forlod stedet.

Da Anders og Jens atter sad i bilen, kunne Jens se, at der stak en sort tusch op af Anders’

lomme. Jens sagde til Anders, at han nok var klar over, hvad det var for nogle numre Anders gik og lavede, og at han ville have halvdelen af gevinsten, da ”man jo aldrig vidste, hvad Silas ville kaste med næste gang, og at han nu også skulle have ordnet sin telefon, der havde fået knust skærmen”. Anders blev noget irriteret dette, men gav Jens 10.000 kr., hvorefter han satte ham af.

Dagen efter kunne Anders se, at han havde fået en bule midt i panden. Han kørte derfor hen til den lokale politistation for at anmelde Silas for vold. Anders havde derudover besluttet sig for at give Jens en lærestreg for sin griskhed. Han forklarede derfor til politiet, at det var Jens, der havde fået Silas til at kaste med telefonen. Som følge af anmeldelsen tog politibetjenten Peter ud for at afhøre Jens, der gik til bekendelse og aflagde en fuld tilståelse, herunder om hvad Anders havde gjort. Straks efter at Peter havde afhørt Jens, kørte han resolut hen til Anders' bopæl, som han ransagede.

- 1. Gør rede for de impliceredes eventuelle strafansvar efter straffeloven.**
- 2. Vurdér lovligheden af Peters ransagning.**