

Fem fede pusterum

Tilværelsen som studerende kan være stressende. Til tider kan det føles som om, studierne omslutter alt, man foretager sig, og det kan være svært at lægge bøger fra sig med god samvittighed. Netop derfor er pusterum i hverdagen vigtige. Vi har været rundt på universitetet og fundet fem steder, hvor du kan holde en, omend kort, velfortjent pause fra studierne.

Spil bordfodbold i Fysisk kantine

Fysisk kantine troner over Aarhus på intet mindre end syvende etage i bygningen ved Langelandsgade. Udsigten fra den lille altan er smuk, da du kan se det meste af Aarhus. Og alligevel er det ikke det, der her skal fremhæves.

Lige ved siden af altanen står nemlig et bordfodboldbord, som du kan benytte helt gratis. Så når dit tastatur selvantænder på grund af friktionen fra din ivrige trykken på knapperne, eller du er ved at blive rundtosset af at skrive din eksamen, så tag læsegruppen med derop - der er næsten aldrig kø.

Få kaffe og kage i Matematisk kantine

Matematisk kantine kan være uoverskueligt travl i frokosttimerne, når en stor del af universitetets stab og studerende samles for at få sulten stillet. Men når det værste mylder er overstået, er kantinen faktisk et godt tilflugtssted.

Der er masser af borde, som du og dine studiekammerater kan samles om. For sølle syv kroner kan I slukke tørsten med en kop kaffe, og er I flere, kan I splejse om en kande til 20 kr. Der er også kage til den lille sult. Kagerne koster 11-14 kroner, og stykkerne er ganske store - og det er jo vigtigt, når man lever på en SU. Er blodsukkeret dykket til katastrofale dybder, sælger kantinen også hjemmelavet chokolade.

Kantinen har åbent hverdage fra klokken 08 til 15.30 og igen fra 17-20.30. Så kommer du tidligt eller sent på eftermiddagen, kan du sagtens puste ud her med et stykke kage og lidt mokka.

Læn dig tilbage på Statsbiblioteket

”Statsbiblioteket, skønt – flere bøger” tænker du måske. Og ja, umiddelbart virker det som en dårlig ide at tage på biblioteket, når man trænger til at komme væk fra bøgerne.

Men er man på campus, så kan det godt betale sig at tage trapperne hele vejen øverste etage på Statsbiblioteket, der har indrettet en særlig lounge til trætte studerende.

Særligt massagestolen er populær; her kan du få løsnet op for spændingerne og samle energi til at læse videre. Massagestolen er så populær, at den har sin egen [facebookside](#).

Drik en øl i Studenterbaren

Klokken nærmer sig 19, og I sidder stadig i læsegruppen og bakser med jeres projekt. Jeres hoveder banker, og skal I foretage bare én udregning mere, er I sikre på, at I eksploderer. Så er det måske på tide at bevæge jer hen i Studenterbaren

Baren er åbent hverdage fra klokken 12 til 02, fredag og lørdag klokken 12 til 03, og der er altid noget at give sig til - I kan fx kaste jer over et af Barens mange brætspil. Folk fra alle institutter samles her, så det er også en rigtig god måde at møde studerende, du måske ellers ikke var stødt på.

I Studenterbaren kan I nyde en sodavand eller en øl - der er nok at vælge mellem; mere end 150 forskellige øl fra hele verden for at være præcis.

Gå en tur i Universitetsparken

Der er intet som frisk luft og motion, der kan få tankerne på gлед igen. Hvis du er helt forkrampet af at sidde ved et skrivebord med næsen dybt begravet i bøger, kan du få kroppen rørt på en gåtur i Universitetsparken.

Vejret spiller selvfølgelig en rolle; hvis det styrtregner, eller vejrguderne insisterer arktiske tilstande, skal du måske holde dig til ét af de fire ovenstående forslag. Men er du så heldig, at solen faktisk skinner, eller at sneen daler blidt, så er Universitetsparken faktisk et meget smukt sted at spadsere.