

CAND.MERC.AUD.

Efterårssemesteret 2021

Ordinær eksamen

Skriftlig prøve i: Selskabsret

Varighed: 3 timer

Hjælpemidler: Alle

I 2015 stiftede Arne Andersen og Jens Lyn selskabet Computerbiksen ApS, da de i en længere periode havde overvejet, at der var et reelt hul i markedet for salg og reparation af computere og tilhørende dele. Selskabet havde oprindeligt en kapital på 50.000 kr., men som årene gik, og virksomheden viste sig som værende profitabel, havde de gradvist hævet kapitalen og havde nu en selskabskapital på 300.000 kr. fordelt på 60 anparter á 5.000 kr. Derudover var de gået fra at være kun 2 ansatte (Arne og Jens) til nu at være oppe på hele 25. Arne og Jens syntes, det var godt med en vis sikkerhed til uforudsete omkostninger, hvorfor de havde besluttet, at selvom det gik godt i Computerbiksen ApS, skulle de altid sørge for, at selskabet havde frie reserver på omkring 50.000 kr. Lige for tiden lå de frie reserver på præcis 50.000 kr.

Selskabets bestyrelse og direktion bestod af Arne Andersen og Jens Lyn, som i fællesskab drev virksomheden.

Selskabets vedtægter havde siden selskabets stiftelse fastlagt, at *”Selskabets formål er at indkøbe, videresælge og reparere computere og dertilhørende dele samt relevant dertil forbundet arbejde.”*

Arne og Jens var dog for nylig nået til den konklusion, at hvis de ville fortsætte væksten for deres selskab, så gav det nok mening at få et ekstra bestyrelsesmedlem ind, som vidste noget mere om, hvordan man f.eks. planlægger en langsigtet vækststrategi. Heldigvis havde de studeret sammen med Signe Travl, som nu specialiserede sig i netop bestyrelsesarbejde, og som allerede sad i flere andre bestyrelser. Arne og Jens tog

kontakt til Signe, som gerne ville være med i selskabets bestyrelse. Hun havde dog det krav, at hun i forbindelse med sin indtræden i bestyrelsen ville have mulighed for at tegne kapitalandele i selskabet. Arne og Jens gik lidt frem og tilbage, men de endte med at acceptere Signes krav, da de tænkte, at hun igennem sin investering ville engagere sig endnu mere i selskabet. De besluttede specifikt, at Signe skulle have mulighed for at indskyde 30.000 kr. fordelt på 6 anparter i selskabet ved en kapitalforhøjelse besluttet på en generalforsamling.

1. Hvilket stemmeflertal skal der til for at gennemføre en kapitalforhøjelse og for, at Signe ved denne kapitalforhøjelse kan tegne kapitalandele i selskabet?

I forbindelse med Signes erhvervelse af kapitalandele i Computerbiksen ApS spurgte hun Arne og Jens, om hun kunne få et lån af selskabet, som kunne hjælpe med hendes erhvervelse af de påtænkte kapitalandele. Signe havde nemlig kort tid forinden, Arne og Jens kontaktede hende, brugt en del penge på en renovering af sit hus fra kælder til kvist, og hun var derfor ikke sikker på, om hun selv kunne skaffe den nødvendige kapital for at tegne kapitalandelene. I forbindelse med disse renoveringer havde hun også optaget et større boliglån. Signe fastslog dog, at hun selvfølgelig ville betale lånet tilbage og foreslog, at det skulle foregå på sædvanlige markedsvilkår. Arne og Jens måtte indrømme, at de ikke vidste meget om selskabets mulighed for at yde lån, så de kontaktede deres advokat for at høre om en sådan handling var mulig og, hvis mulig, hvordan det så skulle udføres.

2. Kan selskabet yde Signe et lån til erhvervelse af kapitalandele i selskabet? Begrund dit svar.

I sidste ende endte Signe med at finansiere sin erhvervelse af de 6 kapitalandele til tilsammen 30.000 kr. ad anden vej. Hun indtrådte samtidig i Computerbiksen ApS' bestyrelse, og efter at Arne og Jens derved fik adgang til professionel sparring og viden, gik driften af selskabet hurtigt endnu bedre end før. Den eneste begrænsning for succes så ud til at være mangel på kapital. Netop på denne front kom Signe dog en dag med et

forslag. Hun havde nemlig to venner, Lone og Karl, som gerne ville prøve det med at være kapitalejere, og derfor var på udkig efter en virksomhed at skyde penge i, f.eks. i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Specifikt gik Lone og Karl efter at få andele i et selskab, der ikke var børsnoteret, da de gerne ville være del i et selskab, som ”ikke var for stort”. Signe foreslog derfor, at Computerbiksen ApS kunne give de to lov til at tegne 5 anparter hver til 5.000 kr. stykket. Arne og Jens var en smule tvivlende ift. udsigten til at få to nye kapitalejere ind i selskabet, da de var bekymrede for, om de ville risikere at få udvandet deres ejerskab. Signe sagde, at hverken Arne eller Jens havde noget at bekymre sig om, da hun på grund af en tidligere samtale med Lone og Karl vidste, at Lone og Karl godt kunne acceptere at få stemmeløse kapitalandele, så længe de fik lov til at tegne kapitalandelene til en favørkurs. Det vigtigste for Lone og Karl var nemlig at få status som kapitalejere, og ikke nødvendigvis det med at være inde over beslutningerne i selskabet. Arne og Jens kunne godt acceptere en tegning på de vilkår, dog var de i tvivl om, hvordan det helt præcist skulle gøres. De spurgte derfor Signe, om der var noget særligt, de skulle være opmærksomme på i forbindelse med kapitalforhøjelsen, og om hun vidste, med hvilket flertal beslutningen om en kapitalforhøjelse, hvor der udstedes stemmeløse kapitalandele, skulle træffes. Markedskursen for Computerbiksen ApS var på dette tidspunkt 250, og Lone og Karl skulle tegne kapitalandelene til kurs 200.

3. Hvad skal Signe svare?

Som aftalt tegnede Lone og Karl hver 5 anparter uden stemmeret i forbindelse med kapitalforhøjelsen, hver til en værdi på 5.000 kr. Med det ekstra indskud af kapital kom der fart på driften i Computerbiksen ApS, og de tre bestyrelsesmedlemmer overvejede nu, om det var tid til at ekspandere den portefølje af services og varer, som de tilbød deres kunder. For det første overvejede de at ekspandere selskabets salg af computere, så det også gav mulighed for at installere og opsætte købte computere i folks hjem. Specielt synes Arne, at dette var en god idé, da Computerbiksen ApS dermed kunne levere pakked løsninger til sine kunder. For det andet overvejede de at ekspandere deres salg af varer til at inkludere andre elektroniske apparater, f.eks. elektriske tandbørster

og støvsugere. Idéen var, at det lå naturligt for selskabets vækst at udvide udvalget af elektroniske varer, når det nu var dét, de specialiserede sig indenfor.

4. Tag stilling til, om selskabet må udvide sin forretning med de tiltænkte forslag. Hvis dette ikke er tilfældet, hvad kan selskabet så gøre?

Efter at have tænkt tingene igennem valgte Arne, Jens og Signe dog, at de alligevel ikke ville udvide selskabets portefølje. Dette med den begrundelse, at de helst ville fokusere selskabets drift på det, som indtil videre havde vist sig som en meget god investering. Driften gik derefter stille og roligt videre. En tirsdag morgen skulle denne ro dog blive forstyrret, da en af selskabets ansatte, Lars Leder, slog døren op ind til Jens' kontor. Lars havde igennem en bekendt hørt noget om såkaldt medarbejderrepræsentation og syntes, det lød som en rigtig god ting. Han havde derefter nævnt det for de andre ansatte, som havde været enige heri, og derfor sad Lars nu foran Jens med et ønske om, at Computerbiksen ApS fik indført medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Jens tog sig lidt til hovedet og sagde: *"Det kender jeg godt nok ikke meget til, lad mig lige snakke med de andre, og så vender jeg tilbage."* Da Jens tog tanken om medarbejderrepræsentation op med de to andre bestyrelsesmedlemmer, Arne og Signe, måtte også Arne konstatere, at han var usikker på reglerne. Signe var lidt mindre usikker pga. hendes erfaring i andre virksomheder. Hun ville dog lige tjekke Computerbiksen ApS' situation med en ven.

5. Har de ansatte ret til medarbejderrepræsentation, og hvis dette er tilfældet, hvor mange repræsentanter har de så ret til at få valgt ind i bestyrelsen?

Efter en smule snak frem og tilbage mellem de ansatte og bestyrelsen blev alle dog enige om, at de ikke behøvede at undersøge muligheden for medarbejderrepræsentation mere. Der var allerede gode forbindelser mellem medarbejderne og ledelsen.

Efter en del år med god vind i sejlene skulle 2021 vise sig at være året, som gav nogle udfordringer for Computerbiksen ApS. Under corona-pandemien i 2019 og 2020 havde mange valgt at opgradere deres IT-udstyr, hvilket selskaber som Computerbiksen ApS

i begyndelsen havde nydt godt af. Forskellige leverandører af f.eks. nødvendige computerchips var dog gradvist begyndt at få sværere og sværere ved at imødekomme den forhøjede efterspørgsel. Effekten var, at Computerbiksen ApS igennem en længere periode i 2021 ikke kunne få alle de relevante computerdele, som den bestilte, og selskabet led dermed et betydeligt tab pga. en kombination af manglende omsætning og konstante faste omkostninger. Midt på sommeren kunne bestyrelsen konstatere, at selskabet havde tabt 200.000 kr., og at hele den frie reserve var brugt op. Bestyrelsen vurderede, at problemerne med adgang til varer ville forsvinde i første kvartal af 2022, men som konsekvens af tabene blev stemningen i selskabet en smule presset, og Arne, Jens og Signe overvejede, hvad de kunne gøre for at rette op på selskabets drift. De tog derfor kontakt til selskabets advokat for at få en juridisk vurdering af situationen og for at få input til, hvad de som bestyrelse burde gøre.

6. Giver den økonomiske situation anledning til særlige selskabsretlige overvejelser? Hvad bør advokaten råde dem til at gøre?

Efter at have taget en del hårde beslutninger så det ud til at gå bedre for Computerbiksen ApS. De formåede at lande et par større leveringer af relevante computerdele med medfølgende mængderabatter, og som konsekvens heraf steg omsætningen pænt. Regnskabsåret sluttede med udgangen af oktober, og årets resultat så endda ud til at blive acceptabelt, omend en smule beskedent. I forbindelse med oprettelsen af driften havde Computerbiksen strømlinet den interne struktur. Et af initiativerne var at give forskellige ansatte relevante titler, så det var nemmere at holde styr på, hvem der havde viden inden for hvad. F.eks. havde Lars Leder fået titlen 'indkøbsdirektør', da han altid havde været en stor hjælp, når det kom til alt indkøb af nye varer, og altid blev taget med på råd i forbindelse hermed.

Et par uger efter disse initiativer trådte i kraft, stødte Lars på en ven ude i byen, som nævnte, at han var ved at brænde inde med en sending helt nye bærbare computere. Lars' ven spurgte i forlængelse heraf, om det ikke eventuelt var noget, som Computerbiksen ApS kunne være interesseret i, da de jo arbejdede med netop salg af computere og

tilhørende dele. Lars skulle lige tænke lidt over sin vens forslag, men i sidste ende gik han med til at købe sendingen af bærbare computere. Han tænkte, at det jo kun var logisk, at en indkøbsdirektør købte ind, når muligheden bød sig.

Computerne ankom allerede den næste dag, hvor Jens blev noget overrasket. Arne tog det knap så roligt og begyndte at råbe op om, hvem der dog havde været så dum, og at Computerbiksen ApS på ingen måde ville betale for noget, den aldrig havde bestilt. Lars forsøgte at tale Arne ned og nævnte i samme ombæring, at han jo var blevet indkøbsdirektør og vel måtte handle derefter. Arne svarede tilbage, at det kun var en titel, og at den ikke gav ham lov til noget som helst.

7. Er selskabet bundet af aftalen?

Selvom selskabet havde været ude i modvind i den seneste tid pga. problemer fra flere kanter, virkede det dog generelt til, at selskabet holdt kursen. Computerbiksen ApS' evne til at komme nogenlunde helskindet igennem problemer var også noget, som Lone og Karl lagde mærke til. Begge så nu frem til at få del i det kommende udbytte, omend det forventeligt ville have en beskedent størrelse, og nævnte deres optimisme til Signe, da de en dag besøgte hende i hendes hjem. Signe gav dog udtryk for, selvom hun helst ville have holdt den gode stemning kørende, at Lone og Karl måske skulle nedjustere deres forventninger en smule. Signe, Jens og Arne havde nemlig tidligere på året snakket om udbetalingen af et eventuelt udbytte for året, og de var i den forbindelse alle enige om, at det bedste nok var i stedet at bruge et eventuelt overskud til at polstre virksomheden.

Lone og Karl blev irriterede over Signes udmelding. De mente ikke, at hun på den måde kunne fjerne deres ret til udbytte. Karl sagde også følgende *"Hvis det er muligt at opnå et overskud, så har vi ret til at få del heri! I sidste ende ligger jeres loyalitet hos os kapitalejere, lige meget om vi har andele med eller uden stemmeret! I kan ikke bare fryse os ud!"* Lone og Karl forlod Signes hjem en smule frustrerede. På vej ned ad Signes indkørsel begyndte Lone og Karl at overveje, om de måske var gået lidt for hårdt til værks. De overvejede, om de, i stedet for at kræve udbytte nu, skulle give virksomheden

lidt ro, og så i stedet kræve en garanti for, at udbytte blev betalt næste år. Det var vel kun fair, nu hvor de ikke fik et udbytte i år?

- 8. Tag begrundet stilling til, hvem der afgør, at selskabet skal betale udbytte, størrelsen herpå og hvad det betyder for Lone og Karl.**
- 9. Kan Lone og Karls overvejelse om en garanti for udbytte det næste år rummes inden for selskabsloven?**